

Redaktör: Iréne Jacobsson Tel: 0522-992 25, Fax: 0522-396 34
E-post: familjenytt@bohuslaningen.se Familjemedarbetare: prh@marinadat@bohuslaningen.se Tel: 0522-999 00

dagens namn: Plå

Plå är en kvinnlig variant av latinet Plus, som betyder fram. Namnet kom hit i mitten av 1800-talet och fick en topp under 1950- och 1960-talen. Cirka 23 300 heter Plå, omkring 17 300 kallas så eller har det som första förnamn.

I dag

För 20 år sedan, 1993, grundlade Skolverket Drevdagens skola i norra Dalarna som friskola. Redan 1949 hade den på förstik blivit Sveriges första friskola. Älvdalsens kommun hade 1983 valt att lägga ned sinлан. Men byborna införde en simstrik och ordnade egen undervisning. Som mest hade skolan drygt 20 elever. 2007 lade byborna ned skolan på grund av elevbrist.

citatet:

"Jag vill att en film skall börja med en jordbävning och sedan öka i tempo hela tiden fram mot sitt klimax." Samuel Goldwyn, amerikansk filmproducent, 1882-1974



Karl-Axel Brorsson vid sin avdelning av nautiska föremål.

Foto: Torje W Fredri

Han skulle välja fisket igen

Det är sen kväll i Skagen på 1970-talet. Vid kaj ligger fiskebåten Klingerö med tre man. Plötsligt uttryter en explosionsartad brand. De tre männen ombord hinner sätta sig i säkerhet. En av dem är Karl-Axel Brorsson från Fisketången. Båten får stora skador och ligger längre för reparation.

Tidigare hade Klingerö åtlagt att installera en sikkerhetsdetalj som byggdes på elström. Det var den detaljen som orsakade branden. Vid sjörörelseringen undrade Karl-Axel vilket ansvar det låg på den svenska myndigheten men detta kunde inte rätslens ta ställning till.

Karl-Axel växte upp på Fisketången, pappan var fiskare, och 1942, mitt under kriget, fick Karl-Axel lov att följa med båten Disa på en vektofiskresa i Skagerrak. Fisket skeende i vatten där ministrken var påtaglig.

Tungt arbete
Som 15 åring blev Karl-Axel kock-jungman på en båtsskunda. Först utom att laga mat skulle han hjälpa till med vakt, underhållsarbete och lossning.

– Första lasten var gästen från

Malmö till Malmö. Jag och en kamrat stod i lastrummet, vi skulle få gräppa två stenar mellan händerna och lasta dem i en järnkasse. Vi saknade handskar och hindrena blev blodiga, dessutom var vi myckes trötta fram efter att ha flyttat på 200 ton sten.

Nästa last fick vi från en sandugn men ett missöde gjorde att sandbländet vatten hamnade i maskinrummet. Vid flick skyffly i sand och vatten i hinkar och bär upp på däck. Från Öresund seglade vi till Göteborg där en bogserbåt drog upp oss till Surte där lasten skulle lossas.

Karl-Axel kom att vara på många fraktskutor, en hette Tyb, byggd på 1800-talet men ombyggd flera gånger. Den seglade en tid med sand som lastades vid Undersås sandtag.

Lyckat islandsfiske
Flera sånger var Karl-Axel på drävgarnsfiske efter sill kring Island. En av hättarna hade kapacitet att ta emot 1 250 135-kilostommar. Starten på fisket gav bara tre tunnor i första sillet och det blev inte speciell mycket bättre.

Då kom Karl-Axel och hans kamrater på att lysna på radiotransporter från ett norsk forskningsfartyg. Beslutet blev att man skulle följa efter de norska båtar som fiskade sill. Karl-Axels båt hamnade vid

björnön och Jan Mayen, första sätet blev succé, 570 tunnor på en gång. Totalt fängde man sill till 1 250 tunnor innan man vände hemrit.

– Köpare var fabrikerna på Klijsholmen, minns Karl-Axel. Där fanns en dussintal fabrikar som skulle ha lasten, det innebar lossning vid många bygropar på ön.

Karl-Axel har fiskat alla fiskar som finns och finns i Västerhavet,

ens källarmästare och spelade piano.

Karl-Axel har alltid varit intresserad av sång och musik. En period när man lossade fisken i Göteborg gick fiskarna flossna kvällen till Kustens hotell för att fika. En kväll var Evert Taube på besök och han lade Sotenäsotenskorna att spunga om han blev undfallen med någon dryck.

Sotenäs fiskarskola

En tid var Sotenäs en stor fiskeskola. Förra fiskarskolan startades på Hovenried. Studierektor Strandell var en drivande kraft för att få igång utbildningen där Karl-Axel lättare från skolan och olika yrkesmässlin undervisades i teori och praktik. Karl-Axel lärde eleverna att bli en speljap ihop vajar. Av den första årskursen med tio elever

blev sju fiskare och i en annan med tio elever blev nio fiskare.

Av alla fiskarlar Karl-Axel har fiskat, är rödkoppta och makrill några favoriter, den egna kryddslilen efter ett gammalt recept är en annan delikates. Lutb, samma art som länga tycker han är en jätegod fisk, svårigheten är bara att få loss det läderartade skinnet.

– Vi skar ofta hubben i bitar och hade som agn.

Merparten av Karl-Axels liv har varit på sjön. Makan Birgit fick klara att ensam uppföstra tre barn och sköta hemtjänsten. Ändå tvekar han inte.

– Fick jag leva om mitt liv skulle det bli fiske släger Karl-Axel. Yrket hade en frihet som inte finns på land.

Terje W Fredri
0522-992 25

PORTRÄTET

Karl-Axel Brorsson

Född: 1942.

Bor: Regalsargatan, Fisketången.

Familj: Makan Birgit, tre barn, fem barnbarn.

Önskemål: Mer svensk musik i P4

Utbildning: Skeppare.

Intressen: Rödskede Skogslands

hobby som spelande mnspel och fiol. Vi sjöng och hade

trevlig. Det sista kom restaurang-

Favoritplats: Skagen

Fritid: Underhåller tillsammans

med vänner på älvdrobbanen.

Önskemål: Mer svensk musik i P4

lokaleradion och Så ska det låta

Läser: Dokumentärt om sjö och båtar.